

Ploegvoorstelling team Mastentop – Budgetcontainers - Mmarkt

Jef Avonds

Waar zouden we elke week heenrijden als de jef geen track-ske zou tekenen. Wat zouden we naast eten en bierdrinken en aan het zwembad liggen doen als Jef geen Fietsprogramma ineen zou steken. Hoe dikwijls zouden we wel willen gaan fietsen maar niet weten naar waar. Zijn winterconditie houdt hij op peil van naar de dames te kijken in Balance en zijn beentjes houdt hij in form door elke week naar 't Ligtdaar te stappen. Moet er iets geregeld worden ? Dan sta ik wel wat vroeger op ! Hij stond aan het begin van de clubgeschiedenis , het begin van fiets-trein reizen met animatie , het begin van discussies rond routes en tracks , het begin van betaalde professionele toertochten maar ook aan het begin van al dan niet gehomologeerde sportvoeding van Herbalife en zelfs het begin van de whereabouts op Whatsapp

Willy Berrens

Als je A zegt moet je ook B zeggen. Dit spreekwoord hebben ze pas uitgevonden na Kwik en Flupke , na Belle en het Beest , na Laurel en Hardy en vele andere bekende duo's. Avonds en Berrens in de sportschool , A en B op de computerles , A en B op de GPS les en A en B in de Mastentop . Kortom Avonds en Berrens zijn als een voor- en een achterwiel in ne koersvélo. Je hebt ze allebei nodig en je kan ze geen van beiden missen. Momenteel is hij op voorjaarsstage maar binnenkort weer in het peloton. ' Ikke en de Jef ' zal dan weer regelmatig klinken.

Funne Borghs

Je weet wat ze zeggen van de beste hardrijders in het peloton. Verstand op nul en stoempen zonder na te denken. Is het misschien daarom dat de Funne niet altijd op kop rijdt. Da stoempen zou nog gaan maar dat vele verstand op nul zetten , is een ander probleem. Zijn beste kwaliteiten liggen dan ook eerder in het tekenen van verkorte routes als de Jef eens wat gul geweest is met kilometerkes of hoogte'hecto'meters. Geen enkel detail gaat aan de Funne voorbij. Dat zie je ook in zijn keurig overzicht van de jaarrekening. Punten en komma's op de juiste plaats. Vanaf volgend jaar gaat hij zeker wat minder werken en meer trainen en je zal hem dan wel zien vliegen over Vlaamse en Franse wegen.

Luc Borghs

Uit hetzelfde hout gesneden als hogergenoemde maar bij het snijden hebben ze ook per ongeluk in zijn knie gesneden. Voor de Gps uitgevonden was , kon je best met de Luc meerijden want hij kende elk padje , weggetje en dorpkje. Wat zijn broers aan bier op kunnen , moet Luc compenseren met een tonic-ske of 10. Zelfs in zijn drinkbus ontplofte de gas al bij het oprijden van de eerste klinkers of kasseien. Een ontploffing s' morgens vroeg en iedereen was wakker. Iemand die zegt dat hij af en toe krampen heeft , die overdrijft in vergelijking met wat de Luc soms kan laten zien in zijn koersbroekpijpen. Soms dacht men dat hij was gaan tennissen , zo'n tennisballen , zo groot kon hij zijn spieren opspannen.

Witte Borghs

Nog uit hetzelfde hout gesneden , maar uit een dunnere tak dan. Deze full time sportman heeft zich heel zijn jonge carrière gespaard bij het werken om nu stilaan naar zijn hoogtepunt te groeien. Trainen , trainen en nog eens trainen. Willy , Witte , Wim ; Zo heeft hij verschillende schuilnamen , afhankelijk van plaats , tijdstip of omstandigheid of wie hij nu weer ne kloot gaat aftrekken. Altijd vindt hij wel een slachtoffer om te grappen , te grollen of onder de gordel te steken. Zijn hartslag doet soms raar , maar als hij bij z'n cardioloog komt is deze steeds blij dat hij nog een hart vindt , dat klopt !

Jan Claes

Jan Claes , de veelzijdigste misschien wel. We kennen hem oa als It-er , als schilder , als babysitter , als bouwvakker , als volleyballer of als interim cafébaas. Op de weekends en de jaarlijkse langere uitstappen is hij bovendien ook nog de wasman. Of het nu een Philips , Zanussi of Miele is , de Jan zorgt dat er propere en welriekende was uitkomt. Bij het afdalen van de Ventoux of de Peyresourde kan je maar beter op de top nog iets tegen hem zeggen want éénmaal aan het dalen is er geen houden meer aan. Na lang aandringen heeft hij nu pas , in februari , voluit gekozen om zich enkel nog toe te leggen op het fietsen. Hij heeft het Giels Bos gelaten voor wat het was en trekt voluit de kaart van de koers.

Leo Dierckx

Een Leo-ke, ne cola, ne camion, nen boom, nen tak, ne wortel. Als de Leo meerijdt word je van alles op de hoogte gehouden en zelfs als de wind in je oren blaast, hoor je wat hij zegt. Wat de Jef onder de gepensioneerde betekent, is de Leo bij de werkende mensen. Om 5 of 6 uur opstaan om den bakker wakker te maken in Frankrijk: de Leo doet het. Als den bakker geen Nederlands kent, dan spreekt hij wel Frans (avec cheveux erop) En als het in het bos wat rap gaat, knipt hij z'n ketting over of duwt hij zijne derailleur in zijn wiel. Als de Leo vroeger terug moet zijn op zaterdag, dan is dat omdat hij ook nog professionele volleybaltrainer is. En volgens de kenners onder ons nog ne goeie ook! Ook hij koos er dit jaar voor om semi prof te worden en een dagje minder te gaan werken om extra te kunnen trainen. Ik heb hem al achter dery's zien trainen. Saluez achter Chris met hare'n elektrische). Sponsors zijn fier dat we hem in onze kleuren mogen zien fietsen.

Dirk Geudens

Vergelijkingen lopen steeds mank, maar zijn haarsnit en zijn hardrijderscapaciteiten, doen ons toch een beetje denken aan Ludo Dierckxens. Alleen verstandelijk blijkt er toch een groot verschil (in den Dirk zijn voordeel) te zijn. Als den Dirk zich op kop zet (meestal een groot gedeelte van de rit, kan je maar beter aansluiten of ge waait eraf. Of het nu vlak, heuvelachtig, bergop of bergaf is, niks wat hij niet aankan. Ge ziet hem nooit trainen, maar hij fiets elke dag, jawel hoe kan het anders, naar een groot Pharma-bedrijf. Misschien toch eens een plaske opsturen naar de Wada? Maar da's moeilijk want voor het drinken kan hij moeilijk plassen en na wat Duvels is het resultaat ook niet waarheidsgetrouw.

Dries Geudens

Onder den appelboom vallen geen peren; die Geudenskes zijn sterke beren. Dries zorgt er ook mede voor dat de gemiddelde leeftijd onder de 70 blijft, want anders moeten wij bij Okra aansluiten en da's toch nog wat te vroeg. Als ge naast den Dries zijne fiets staat, komt zijn zadel tot op schouderhoogte, en als ge naast hem fietst (allez effkens dan), dan kom je tot aan zijn hielen. Ook hier een vergelijkingske: Tommeke, Tommeke wa doe de na? Allez pa da wette toch, ik ga vader worre. Da's toch plezant. Dan kan ik vava tegen u gaan zeggen! haha.

Geert Huysmans

Geert? Wie is hij? Wat doet hij? Wie kent hem? Niemand weet het antwoord op deze vragen. De meesten kennen hem dan ook alleen maar onder zijn alias 'Nak' Op de fiets een beest, maar daarnaast nen hele brave, Hij blijft nooit hangen in de kroeg (daar kun je nog een voorbeeld aan nemen, of net niet) Ik ben bang dat hij in Frankrijk zijn verbazing niet zal kunnen verbergen als hij gaat zien hoe wij hydrateren rond 16.00 aan het zwembad. Maar voor alles moet natuurlijk een eerste keer zijn.

Rik Michiels

Toen Jef bij de gemeente Kasterlee ging vragen, of we subsidies konden krijgen, kreeg hij te horen dat dit slechts onder strikte voorwaarden kon. Er moesten minstens 2 leden van Tielen zijn of ... geen subsidies. Na lang zoeken toch iets gevonden, moet Jef gedacht hebben. Vlak bij elkaar één van deze multidisciplinaire sportmannen gevonden. Niet ver van spoor 1. Vroeger *liep* hij snel naar het café en nu *fietst* hij er snel naartoe. De rik is ook één van de weinige in de ploeg die er een echte privé-secretaresse op kan nahouden. Want zeg nu, welke CEO kan zeggen 'stuur al uw mails maar door naar Rik en Nadine'?

Pat Raeymaekers

Bochtjes, heuveltjes, zand; zowel professioneel als recreatief is de Pat ne zandvreter. Zijn mountainbike plakt precies aan z'n gat. (behalve afgelopen zaterdag dan) Wel neemt hij steeds een groot risico als hij met de koersfiets meerijdt, want daar staat nog steeds Frank van Nijlen op. (binnenkort is dit probleem ook opgelost-allez da van diee koersvélo toch al) Welke bloedgroep zouden ze hem bijgeven, mocht dat nodig zijn? Elk padje in alle bossen van Kasterlee, Lichtaart en Tielen, maar ook ver daar buiten, heeft de Pat al bereden. Ja zelfs in Frankrijk rijdt hij bij de mensen achter in den hof. Van zijn motor is hij vroeger meerdere keren afgevallen, maar met de mountainbike rijden, gaat hem precies beter af. En als je iets wil weten van fietsen of techniek of exotische landen of zo, de Pat kent dat allemaal.

Carl Roes

De Carl kent zijn eigen krachten niet , wordt er al eens gezegd. Hij zag op TV eens dat Sven Nijs over de balkskens sprong en hup , dat wilde hij ook eens proberen over een ketting in het Rielenkamp. Veel chance gehad en niet meer gesprongen. Ook zijn andere capaciteiten heeft hij wel eens onderschat , getuige de uitschuiver op een eerdere winterduathlon. Hij moest er niet fietsen of zo , maar enkel maar de toegangscontrole doen van de Vip ruimte. May zal het geweten hebben toen hij thuiskwam en met de kerstboom wou gaan dansen. Net als Suske en Wiske of Avonds en Berrens , vormt Carl een bijna onafscheidelijk duo met zijn dorpsgenoot Rik. Bijna een olijke tweeling , kun je zeggen. Maar toch bedankt , Carl , want mede dankzij jullie genieten wij allemaal van de Groot Kastelse subsidie !

Jan Swaenen

Jan den duiker ; Als Jan een vluchtheuveltje ziet op weg naar zee of een mooi paadje om in het water te rijden , dan voelt hij zich opperbest. Ook voor Jan hebben de Belgische wegen geen geheimen meer. Niet dat hij ze allemaal gefietst heeft , maar in zijn kast ligt wel van elke weg een plan. Jan neemt het woord winterslaap soms wel erg letterlijk en hij moet zijn fiets soms ver van onder het stof vandaan halen als anderen al hun eerste ketting van het seizoen versleten hebben. Maar de waarheid is wel dat de Jan overal geraakt en op elke helling boven komt. Maar misschien een beetje eigen aan de werkgever : hij spaart zich regelmatig voor hetgeen nog kan gaan komen !

Jan Van De Cruys

Toen er al 2 van Tielen bij de club waren , kon er ook nog wel ene van Geel bij , moet het bestuur destijds gedacht hebben. En God zag dat het goed was. Jan is zo'n beetje de Peter Sagan van de Hei. Zijn haren dan misschien iets korter maar boordevol talent , een beetje show op het gepaste moment , mee met de laatste tendens van helmversieringen enz. Geel Bel kent hij van binnen en van buiten. Ook op Zolder kent hij zijne weg en zelfs de juiste richting. Diezelfde richting die hij geeft als hij de G-sporters begeleid op de cross. Rustig in zijn uitspraken , economisch met zijn krachten , maar altijd present. Kortom ene met het hart op de juiste plaats.

Fonne Van Heuckelom

De Fonne lobby'de eens in zijn kennissenkring want 'I had a dream'. Gedroomd om een 2^{de} Hilaire van der Schueren te worden. Een 2^{de} Marc Coucke , een 2^{de} Patrick Lefevere. Ik wil mijn eigen professionele wielploeg. Hij wou een echte protour equipe en tegen volgend seizoen meedoen in Qatar en ver daarbuiten(in juni in Holland en in September in Frankrijk). Er sprongen er een paar mee op de kar en het was zover. Zijn café was al bekend , ver buiten Kasterlee , maar *internationale* allure en uitstraling kon hij enkel nog bereiken door een wielploeg. Etix Quickstep moet dure professoren betalen in haar Bakala academie om prestatieverbeteringen teweeg te brengen. De Fons moest enkel maar een paar ronde tafels en wat krukken in een discrete hoek van zijn café plaatsen en hij had ei zo na hetzelfde resultaat. De tips en tricks die daar iedere week uitgewisseld worden , kunnen gemakkelijk concurreren met de Bakala academie. En van melkzuur en lactaat heb je in de Mastentop geen last. Van ene chocomelk krijg je geen zware benen.

Frank van Nijlen

Na Tielen en Geel ook maar ene van (Oud) Turnhout dan. De club krijgt er wel geen extra subsidies voor , maar wel een multicultureel karakter. Als de meeste van onze leden gaan fietsen om weg van huis te zijn , is het bij de Frank net andersom. Als hij aan het roodlicht stilstaat , belt hij vlug naar huis om te vragen of alles ok is. Steeds zit er tussen elk van zijn boterhammen een briefke met liefdesbetuigingen van zijn Nathalieke. De fysieke conditie van Frank heeft soms wel ernstige fluctuaties , te wijten aan de vele jetlags en de lange rustperiodes. Sportbestuurders maken zich soms zorgen of hij op die buitenlandse stages wel aan zijn conditie werkt , maar als we Nathalie mogen geloven , doet hij niets anders dan op zijn eten letten (zodat hij zeker niets vergeet te nemen van het buffet) , regelmatig hydraterende dranken nuttigen (zijn nieuwe sportdrank heet Cuba Libre) en vooral sporten na zonsondergang (owv de hitte ???) Zijn' Budgetcontainers' prijken op alle achterwerken en op alle borsten , in de meest uiteenlopende formaten en vormen.

Herman van Pelt

In het voetballen hadden we al een brommerke (Vital Borkelmans) ,maar ook onze club heeft er één. Maar volgens mij een elektrische brommer , want ik hoor tijdens het fietsen geen geluid , maar lees enkel de berichten van 'niet brommen, Herman'. Tijdens zijn lange ,actieve , professionele carrière mocht ik Herman al menigmaal ontmoeten en naar zijn zeggen heeft hij mijn schoolgeld nog voorgeschoten. De afbetaling loopt nog een paar jaar , Herman. Ik krijg het er soms nog warm van , maar niet zo warm als den Heman , als hij van de Kerkenheide naar de Mastentop spurt. Zeer trouw op kvl of mtb , kortom een echte wielergek. Hij laat zijn zweet rijkelijk vloeien. Zijn brede kennis over politiek en maatschappij zijn een welgekomen afwisseling , en staan meestal in schril contrast met de 'onnozele cafépraat die soms verkocht wordt'.

Cor Wintermans

Ook Cor is bij de Mastentop komen rijden owv multiculturele redenen. Tielen, Geel en Turnhout. Wat zou er nog erger kunnen zijn ? Ja juist , nen Hollander. Hier zou je wel subsidies voor krijgen maar wie wil daar van gebruik maken ? Zijn jeugdige leeftijd zorgt net als den Dries voor het reduceren van het anders veel te hoge gemiddelde. Gelukkig gaat het hier niet over de hematocrietwaarde , want anders werd iedereen gedeklasseerd. Wat logistieke ondersteuning met de ploegbus (echter zonder ijsbad of tv) en een derde naam op de uitrusting was voldoende om ook hem toe te laten tot het lidmaatschap van deze hechte vriendenclub die af en toe ook eens fietst.

Dat de Arabieren zich al maar klaarmaken tegen volgend jaar – Here we come !

Mastentop – Budgetcontainers – Machinemarkt Pro Tour Team.

